



## Brämhults cykloiders verksamhetsberättelse för 2008.

Dags att summera Cykloidernas 3:e verksamhetsår. Så sent som söndagen den 13 april plockade vi fram racerhojarna för en första söndagstur. 90km runt Åsunden blev resultatet av premiärrundan. Den som sedan deltog på de 10 följande söndagsrundorna som vi hann med före Vätternrundan hade ca 100 mil i benen inför rundan.

Den 14 juni var det så dags för årets stora begivenhet, Vätternrundan. I hyrd buss åkte några av oss till Motala på fredagseftermiddagen, andra åkte i egna bilar med husvagnar och familj. 2008 blev året då vi övergav snarkandet och väckningspipen i sporthallen. Vildcamping strax utanför Axamo campings område blev en lyckad lösning på logifrågan, som dessutom var gratis.

På startlinjen 04.06 sammanstrålade 13 cykloider. Som vanligt blev vi omnämnda av speakern som sa någonting om "cyko...ehhh...cykodilerna från Brämhult". Med den sena starten blev väderleksförhållandena perfekta. Liksom 2007 hade vi en extra depå strax efter Jönköping, den här gången bemannad av Christians fru och svärmor som servade med mackor och kaffe. Succé även 2008. Dom flesta av oss var riktigt nöjda med sin insats och många av oss slog personbästa. Snabbast var Stefan Knapasjö som körde rundan på 08.15. Imponerande! Han har i och med detta kvalificerat sig att bli ständigt draglok på träningarna under våren 2009.

Några söndagsturer blev det under sommaren. Den 17 augusti drog vi igång söndagsträningarna på allvar. Senare under hösten övergick vi till MTB-turer i Borås omgivning samt spinning på Exerceo.

En lördag i november hade vi en mycket trevlig säsongsavslutning. Först tre timmars MTB träning följt av bastubad med dopp i Myråsbäcken och potatiskanonskjutning. Dagen avrundades med mat och dryck hemma hos undertecknad. Söndagsträningarna fortsatte dock under november december trots avslutningen, vilket föranledde ytterligare en avslutning. Den här gången träffades vi på en restaurang i Borås.

Under vintern har cykloiderna för första året haft en relativt regelbunden träning på söndagarna. Uppslutningen har visserligen varierat men några tappra själar har för det mesta dykt upp. Fördelen med MTB-turer är att man får chansen att utforska alla grusvägar som finns runt Borås,

och de är många till antalet. Någon gång i januari blev det dock för halt på grusvägarna så därefter har de flesta turer gått på asfalt (eller i vissa fall snöbelagd asfalt ). Med dubbdäck går det riktigt bra. På vissa turer har det serverats glögg med lussebullar, inte illa!

Klubbens medlemmar har under året representerat klubben i flera motionslopp, tex Hisingen runt, Bockstensturen och Viaredssjön runt. Några har också deltagit i poängtävlingen, Pro Tour som körs varje vecka i trakterna kring Fristad/Rångedala.

Styrelsen tackar alla medlemmar som bidragit till att göra året 2008 till ett lyckat och händelserikt cykelår.

Lars-Åke Green

sekreterare